



Tisha Beav - vi sörjer förlusten av första och andra Templet.

Erev Tisha BeAv måndag 31/7 2017

Maariv & Echa 22.00 (Fastan börjar 20.58), i Adat Jisrael

Tisha BeAv tisdag 1/8 2017

Shacharit, Kinot 07.30, i Adat Jisrael

Mincha 18.00, i Adat Jisrael

Böneordning Tisha Beav (Sidor i Artscroll Siddur)

Maariv Erev Tisha Beav

Vanlig Maariv sidan 256

Efter Amida hel Kadish utan Titkabel sidan 278

Megilat Echa (Församlingens Chumash sidan 487)

I Kinot, efter Maariv sidan 3

Kinot sidorna (två olika upplagor): 14, 15, 16, 18
respektive 9, 10, 11, 12

Alenu sidan 280

Kaddish Jatom sidan 280

Tisha BeAv tisdag 1/8 2017

Shacharit – OBS ingen Talit eller Tefilin (Sidor i Artscroll)

Vanlig Shacharit som till vardag	sidan
Chazan säger vid repetitionen Anenu	sidan 104
Avinu Malkenu Toraskåpet öppnas och stängs	sidan 120
Ingen Tachanun	
Halv Kadish	sidan 138
Toraläsning, 3 personer, Veetchanan 5 MB 4:25–40 JF Chumash	sidan 953, sidan 138, 141
3:e personen läser Haftara, Haftara Jeremia 8:13–9:23	sidan 953
Kinot sidan 23, 28, 31, 50, 52, 57, 64, 70, 79, 89, 93, 101, 110, 18, respektive sidan 13, 16, 17, 28, 29, 33, 37, 40, 45, 50, 53, 58, 63, 12	
Ashrej, Uva Letsijon, (inte Vaani Zot Beriti)	sidan 150
Alenu	sidan 158
Kadish Jatom	sidan 160

Mincha Tisha Beav Obs med Talit och Tefilin

Korbanot	sidan 18
Ashrej	sidan 232
Halv Kaddish	sidan 234
Toraläsning 3 personer, 2 MB 32:11-14, 34:1-10 3:e personen läser Haftara, Haftara Jesaja 55:6- 56:8 JF Chumash	sidan 952 sidan 952 sidan 138, 141
JF Chumash Haftara	sidan 425
Halv Kaddish	sidan 234
Amida	sidan 234
Anenu i Shomea Tefila	sidan 242
Sim Shalom	sidan 246
Vid repetitionen säger Chazan Anenu mellan Goel Jisrael och Refaenu	sidan 238
Hel Kadish	sidan 252
Alenu	sidan 252
Kaddish Jatom	sidan 254
Fastan slutar 22:20	

HÄNDELSER SOM INTRÄFFAT PÅ TISHA B'AV

Av Rabbin Mordechai Becher, Ohr Someyach (Judiskt årtal (Sekulärt årtal))

2448 (-1312) Spejarna återvänder efter 40 dagar i Israel med falska rapporter. Det judiska folket sörjer och ger upp hoppet om att någonsin inträda i Israels Land.

3340 (-421) Förstörelsen av det första templet av babylonierna under Nebukadnessar. Ca 100 000 judar dödas. Övriga stammar i södra konungadömet hamnar i exil i Babylon och Persien.

3830 (70) Romarnas förstörelse av det andra Templet. Över 2 500 judar dör pga krig, svält och sjukdomar. Över 100 000 judar drevs i exil till alla delar av det romerska riket. Över 100 000 judar såldes som slavar av romarna. Judar dödades och torterades i gladiator-”spel” och hedniska ritualer.

3892 (132) Bar Kochbaupproret slogs ner. Betar förstördes, över 100 000 döda.

3893 (133) Turnus Rufus plöjer upp Tempelplatsen. Romarna bygger upp den hedniska staden Aelia Capitolina på platsen för Jerusalem.

4855 (1095) Första korsfarartåget utropas av påve Urban II. 100 000 judar dödas under den första månaden av korsfarartåget. Korsfararna för med sig död och förintelse av tusentals judar, utplånar hela församlingar i Rhenlandet och i Frankrike.

5050 (1290) Judarna kastas ut från England, åtföljt av pogromer och konfiskering av böcker och egendom.

5252 (1492) Inkquisitionen i Spanien och Portugal kulminerar med ut-drivningen av judar från Iberiska halvön. Familjer splittras, många dör genom drunkning, stora förluster av egendom.

5674 (1914) Storbritannien och Ryssland förklarar krig mot Tyskland, första världskriget börjar. Olösta problem från första världskriget förorsakar till slut andra världskriget och Förintelsen. 75% av alla judar i Europa befinner sig inom krigszonen och judar är soldater på alla fronter – 120 000 judiska förluster i arméerna. Över 400 pogromer följer omedelbart efter kriget i Ungern , Ukraina, Polen och Ryssland.

5702 (1942) Deportation av Gettot i Warszawa till Treblinka påbörjas.

5749 (1989) Irak lämnar fredssamtalen med Kuwait.

5754 (1994) Den dödliga bombningen av AMIA (Det judiska församlings centret i Buenos Aires, Argentina) som dödade 86 människor och skadade 300 personer.

Kasta upp nycklarna till himlen:

En tanke inför Tisha B'Av av Rabbi Aaron Goldscheider 23 juli 2015 från OU.org

När vi tröstar sörjande hänvisar vi till templets förstörelse. De traditionella orden uttrycker vår önskan om att sörjande tröstas "bland de som sörjer Sion och Jerusalem ". Det är allmänt förstått att de två hör samman eftersom de båda representerar intensiv sorg och stor förlust.

Rabbi Joseph B. Soloveitchik ser ett djupare budskap genom att tolka följande talmudiska historia: När den babyloniska armén attackerade Israel hade de också en tanke att förstöra den mest värdefulla platsen för judar. Den 9:e Av brände de ned det första templet i Jerusalem. Vid den tragiska tidpunkten klättrade unga Kohanim upp på templets tak och kastade tempelnycklarna upp i luften och sade: "Universums Mästare! Eftersom vi inte varit sanna vårdnadshavare returnerar vi nycklarna till dig! "I det ögonblicket kom en himmelsk hand ned och tog nycklarna" (Talmud Taanit 29a).

Rabbi Soloveitchik föreslog en unik och upplyftande inblick: Anledningen till att G_d tog tillbaka nycklarna var att så småningom återlämna dem till oss. Kohanim gav nycklarna till G_d för att Han skulle hålla dem i förvar och ha dem lättillgängliga när tiden skulle komma för att öppna portarna igen.

Att lägga nycklarna i G_ds händer symboliserar hoppet - och den stora tron – på att templet säkert skulle byggas upp igen. Det judiska folket har aldrig givit upp den stora drömmen om en magnifik framtid. G_d har aldrig sagt upp den drömmen heller; Nycklarna förlorades inte, de är säkert skyddade.

På samma sätt, genom att för sörjande hänvisa till förstörelsen av templet, uttrycker vi taktfullt ett tema om hopp och återuppbyggnad. Vi vill att de sörjande ska veta att "nycklarna" alltid förblir i G_ds hand och kommer att användas igen i en framtid. En tid kommer snart att inträda när dörren kommer att vara upplåst för de sörjande och för alla som har lidit. Vi kommer bli välsignade att se en ny dag som kommer att medföra förlossning, och med det, tröst och fred.

